



Följ med på en resa till Sydkorea och Japan! Vår resa går först till Sydkorea och sedan vidare med båt till Japan. Sydkoreas spännande huvudstad Seoul är en sann metropol med ett rikt kulturellt utbud och en livlig kommers. Den demilitariserade zonen (DMZ), gränslandet mellan Nordkorea och Sydkorea, påminner oss om att vi befinner oss i en delad nation. I Japan besöker vi Hiroshima som utplånades den 6 augusti 1945 när världens första atombomb släpptes över staden. Vi får uppleva den gamla huvudstaden Kyoto med sina världsberömda buddhisttempel och shintohelgedomar. Vi kommer att besöka det pittoreska Hakone, där man kan se det heliga berget Fuji. Resan avslutas i Tokyo, Japans pulserande huvudstad. Detta är en resa för alla sinnen och med ett mycket rikt och varierat utbud.



SYDKOREA OCH JAPAN

Dag 1. Resa till Sydkorea

Flyg till Sydkoreas huvudstad Seoul. Måltider ingår på långflygningen.

Dag 2. Seoul

Vi anländer till Seoul på eftermiddagen och tar oss vidare till vårt hotell. Övernattning i Seoul.

Dag 3. Seoul

Vi börjar dagen med en stadsrundtur i Seoul som har mer än 20 miljoner invånare. Vid Gwanghwamun Plaza får vi en första introduktion till Koreas historia. På torget står statyer av nationalhjältarna kung Sejong den Store och

amiral Yi Sunsin. Kung Sejong introducerade det koreanska alfabetet, hangeul, och det var också han som såg till att konfucianismen blev den rådande disciplinen i riket under 1400-talet. Amiral Yi Sunsin slog tillbaka ärkefienden Japan i en rad berömda sjöslag i slutet av 1500-talet. Vi besöker även Gyeongbokgungpalatset, uppfört 1395, känt för sin fina arkitektur, välvda portar och vackra trädgårdar. Palatset var det viktigaste av de kungliga palatset under den långa Joseondynastin (1392-1910) och har blivit en viktig symbol för Koreas självständighet. Nästa stopp är Bukchon Hanok Village, ett bostadsområde med många restaurerade traditionella koreanska hus, kallade hanok, vilket har gjort det till en populär turistdestination. Avslutningsvis besöker vi det charmiga Insa-dongområdet med ett stort utbud av gallerier, antikvitetsaffärer, boutiques, caféer och mycket annat. Här kan du finna allt från antikviteter och konsthantverk till modern konst. Övernattning i Seoul. (Frukost och lunch)



Dag 4. DMZ

Idag gör vi en utflykt norrut till den demilitariserade zonen (DMZ) vid den 38:e breddgraden. Zonen har fungerat



som buffertzon mellan Nord och Syd sedan 1953 då Koreakriget slutade. Övernattning i Seoul (Frukost och lunch)

Dag 5. Seoul - Gyeongju

På morgonen tar vi tåget till Gyeongju, huvudstad i kungariket Silla (57 f. Kr – 935 e. Kr). Under sin blomstringstid omfattade riket ungefär två tredjedelar av den koreanska halvön. Staden har med sin bakgrund en rik skatt av arkeologiska fyndplatser och historiska lämningar och kallas därför "museet utan väggar". Efter ett besök på Gyeongju National Museum vandrar vi i Tumuli parken och beskådar Sillakungarnas gräsbevuxna gravkullar. Under



promenaden ser vi också den vackra Anapji-dammen där Sillakungarna och deras sällskap lär ha spenderat mycket av sin lediga tid. Bland dagens sevärdheter finns även Cheomseongdae, ett av världens äldsta observatorier. Under eftermiddagen besöker vi några magnifika tempel som finns med på Unescos världsarvslista. Seokguram ligger inuti en grotta och anses vara en av Asiens finaste buddhisthelgedomar. Den tillhör tempelkomplexet Bulguksa, uppfört år 528 under Silla-dynastin. Tempelområdet är vackert beläget på sluttningarna till berget Tohamsan. Övernattning i Gyeongju. (Frukost)

Dag 6: Gyeongju – Busan – Fukuoka

På morgonen lämnar vi Gyeongju och

åker till Busan, Sydkoreas näst största stad. Vi kommer att besöka Gamcheon Village, som byggdes under 1920-talet och är känt för sina lager av gator, slingrande labyrintliknande gränder och färgglatt målade hus. Därefter kommer vi till Haedong Yonggungsa-templet, som byggdes år 1376 av den store buddhistläraren Naong under Goryeo-dynastin (918-1392). Sedan tar vi Haeundae Bluelinepark Beach Train för att beundra den praktfulla havsutsikten i Busan. På kvällen tar vi färjan till Fukuoka. Övernattning i färjan. (Frukost)

Dag 7. Fukuoka – Hiroshima

Vi lämnar Fukuoka och åker med buss till Hiroshima. Hiroshima förknippas givetvis med den första atombomben som fälldes över staden den 6 augusti 1945. Bomben detonerade över stadens politiska och kommersiella centrum. Efter kriget beslutades att området inte skulle återuppbyggas. Istället uppfördes en fredspark, men man lät skelettet av vad som återstod av stadens industri- och handelsutställningsbyggnad (Genbaku Dome) stå kvar som ett monument över den nästintill totala förödelse som drabbade Hiroshima. Ruinen har fått status som världsarv av Unesco. Vi besöker Fredsparken med Genbaku Dome, fredsmonumenten och Hiroshimas fredsmuseum.



Övernattning i Hiroshima. (Frukost)

Dag 8. Hiroshima – Kyoto

På förmiddagen beger vi oss till den heliga ön Miyajima. Efter en kort båtfärd besöker vi vad som säkerligen är ett av Japans mest fotograferade objekt – shinto-helgedomen Itsukushima Jinja som ligger i en havsvik och ser ut som den flyter på vattnet. Vyn anses vara en av de absolut vackraste i hela Japan. Helgedomen är en av de viktigaste inom den inhemska shinto-religionen och har vi lite tur kan vi kanske bevittna en traditionell bröllopsceremoni eller någon religiös ceremoni under vårt besök. Efter lunch tar vi bussen till Kyoto. På vägen besöker vi Himejijo, ett av Japans absolut vackraste slott. Slottet är upptaget på Unescos världsarvslista. Övernattning i Kyoto. (Frukost och lunch)

Dag 9. Kyoto

Idag besöker vi shintohelgedomen Fushimi Inari Taisha känd för sina rödlackade torii-portaler. En torii symboliserar gränsen mellan denna värld och det gudomliga. Intill den märkliga helgedomen bildar tusentals torii en suggestiv passage, nästan som en röd allé, som slingrar sig uppför ett heligt berg. Fushimi Inari Taisha är tillägnad risets, sakéns och köpmanskapets gud och torii-portalerna är mestadels donerade av olika japanska företag och affärsmän. I anslutning till helgedomen finns dessutom mängder av stenstatyer som föreställer rävar – risgudens budbärare.

På morgonen besöker vi även Sanjusangendo, kanske ett av de mest spektakulära buddhisttempeln i Kyoto. Templet uppfördes på 1100-talet och den långa träbyggnaden hyser mer än 1000 trästatyer varav de flesta föreställer barmhärtighetens bodhisattva Kannon. Kiyomizu-templet har anor från slutet av 700-talet och är beläget



vid slutningarna till Higashiyama i östra Kyoto. Det är speciellt känt för sin enorma träveranda där pilgrimer en gång i tiden brukade samlas. Kiyomizu betyder "det klara vattnet" och anspelar på den källa som ligger i anslutning till templet. Vi promenerar sedan i långsam takt längs med Higashiyamas vackra slutningar och följer de små gränderna Sannenzaka, Ninenzaka och Ishibe-koji ned till Yasaka-helgedomen där det berömda geishadistriktet Gion ligger. Promenaden är säkerligen en av de vackraste i hela Japan och går genom kulturminnesmärkta områden med små boutiques och stråk med diskreta tehus. Vi kommer fram till Gion under den sena eftermiddagen när geishorna ger sig ut för att underhålla sina gäster på något av de mer exklusiva tehusen. Med lite tur är det möjligt att vi träffar på någon av dem. Övernattning i Kyoto. (Frukost)

Dag 10. Kyoto – Hakone

Idag besöker vi ytterligare några fascinerande platser som finns med på Unescos världsarvslista. Vi startar dagen med att besöka zen-templet Ryoanji med sin berömda stenrädgård.



De noggrant komponerade stenarrangemangen ligger som öar i ett hav av krattat grus och är tänkt att beskådas under stilla kontemplation. Vi åker sedan till det närbelägna templet Kinkakuji (den Gyllene paviljongen), troligtvis Kyotos mest kända tempel. Större delen av Kinkakuji är täckt i bladguld och templets tre våningar har alla sin egen särpräglade arkitektoniska stil. Innan vi lämnar Kyoto passar vi även på att besöka Nijo-borgen, uppfört under det tidiga 1600-talet för att fungera som residens åt shogunen (Japans militärdiktator) vid de tillfällen han besökte Kyoto. Vi beundrar borgens magnifika träport med rikt utsirade och färgglada detaljer och besöker borgens klipprädgård. På eftermiddagen tar vi Shinkansen mot Hakone, en mindre ort som ligger i Fuji-Hakone-Izu nationalpark, cirka 10 mil från Tokyo. Hakoneområdet är känt för sina heta källor, vackra natur och storslagna vyer, inte minst den över berget Fuji. Övernattning i Hakone. (Frukost och middag)

Dag 11. Hakone – Tokyo

På förmiddagen börjar vi med en kort båtutture på kratersjön Ashinoko och besöker sedan Owakudani – "den kokande dalen". När vädret är fint brukar man härifrån kunna få en mycket vacker vy över berget Fuji. Owakudani är ett svavelångande kraterområde med kokande källor som dock varit mer vulkaniskt aktivt än vanligt på senaste tid. Sent på eftermiddagen tar vi buss till Japans moderna huvudstad Tokyo. Sedan gör vi ett kort besök vid det kejsarliga palatset. Eftersom palatset sällan är öppet för besökare får vi nöja oss med att beskåda det på behörigt avstånd. Övernattning i Tokyo. (Frukost)

Dag 12. Akihabara, Ueno och Shinjuku

Under dag 12 och 13 promenerar vi och färdas med Tokyos utmärkta kollektiva färdmedel och får därmed en inblick i Tokyobornas vardag

Vi beger oss till elektronikdistriktet Akihabara som erbjuder ett stort utbud av billig elektronik och tax-free varor. Akihabara har även kommit att bli något av ett himmelrike för så kallade otaku. En otaku är en person som hyser ett extremt intresse för till exempel manga (tecknade japanska serier), anime (animerad film) eller datorspel. Vi promenerar härifrån till stadsdelen Ueno längs marknadsgatan Ameyoko dori som erbjuder allt från kläder till torkad fisk. Här finns ett stort antal matstånd som säljer olika asiatiska delikatesser och på de många sidogatorna finns småaffärer och boutiques. Om du vill kan du till exempel gå en promenad i den närliggande Uenoparken dit många Tokyobor söker sig för en stunds vila. Efter att vi möts igen åker vi Tokyos ringlinje Yamanote-linjen till Shinjuku. Här besöker vi Tokyos stadshus (Tokyo Metropolitan Government Building). Från skyskrapan får man en storslagen vy över megametropolen Tokyo. Vi går på en stadsvandring i Shinjuku och passerar en av världens mest trafikerade stationer – Shinjuku stationen. Varje dag passerar mer än 3,5 miljoner människor det här trafiknavet. Shinjuku med sina höga byggnader, enorma TV-skärmar och neonskyltar är en fantastisk syn! (Frukost)

Dag 13. Asakusa, Meiji jingu, Harajuku och Shibuya

Efter frukost beger vi oss till distriktet Asakusa och templet Sensoji, Tokyos kanske mest berömda buddhisttempel. Vi besöker därefter Meiji jingu, en helgedom uppfört till åminnelse av



Kejsar Meiji (1852 - 1912) och hans gemål kejsarinnan Shoken (1869-1912). I Japan förknippas Kejsar Meiji med den moderniseringsprocess som inleddes under den senare hälften av 1800-talet. Vi beger oss därefter till det närliggande distriktet Harajuku som blivit något av ett centrum för ungdomskultur och mode och åker sedan några hållplatser med Yamanote-linjen till distriktet Shibuya som bland annat är känt för sitt enorma övergångställe framför stationsbyggnaden. När det blir



grönt fylls övergångsstället av strömmar av korsande människomassor från

alla riktningar. (Frukost)

Dag 14. Hemresa från Tokyo

Tiden till egna strövtåg på morgonen. Fråga gärna reseledaren om utflykts- eller shoppingtips. Transfer till flygplatsen eftermiddagen och hemresa till påstigningsorten

Dag 15. Ankosmt till Sverige

Vi anländer till Sverige på morgonen. Måltiderna ingår ombord på långflygningen.

AVRESA	HEMKOMST	AVRESEORT	ORDINARIE PRIS	PRIS FÖR NORDEA	FLYGBOLAG
2025-06-26	2025-07-10	Stockholm	59 800 kr	57 800 kr	Thai Airways
2025-06-26	2025-07-10	Köpenhamn	61 800 kr	59 800 kr	Thai Airways

Priserna är baserade på kostnader och valutakurser. 2025-02-01, Vi reserverar oss för eventuella prisändringar samt för omkastningar i programmet.

Allt detta ingår i priset:

Flyg till Seoul och hemresa från Tokyo
Alla flygskatter
Båtresa Busan - Fukuoka
Snabbtåg Shinkansen Kyoto - Hakone.
Hotell i delat dubbelrum med frukost
Utflykter och måltider enligt program
Engelsktalande lokalguide
Svensktalande reseledare

Kan beställas mot tillägg:

Enkelrum 9 800 kr
Avbeställningsskydd 7 % av resans pris
Reseförsäkring 690 kr

Barnrabatt:

Fråga vid bokning

Ingår ej i resans pris:

Dricks till lokalguider och chaufförer ca USD 30 totalt per person

Preliminära flygtider med Thai Airways:

Stockholm-Bangkok 13:50 - 05:50
Köpenhamn - Bangkok 14:25 - 06:00

Bangkok-Seoul 08:00 - 15:25 nästa dag
Tokyo - Bangkok 17:25 - 21:55

Bangkok - Stockholm 00:30 - 07:25
Bangkok - Köpenhamn 01:10 - 07:40

Mer information och bokning:

Tel 031 - 14 77 33 E-post: bokning@phoenixtravel.se
www.phoenixtravel.se/nordea