



*Japan upplevs bäst med alla sin-
nen. Smaken av wasabi som biter
till alldeles lagom till sushin, ljudet
av buddhistmunkens mässande
i det rökelsedoftande templet,
aromen från en kopp saké eller
grönt te av högsta kvalitet, känslan
av att stilla sjunka ned i ett
traditionellt varmt bad. . . Under
resan kommer du att uppleva
allt från magiskt vackra shinto-
helgedomar, buddhisttempel och
samurajborgar, till städernas
neonupplysta nöjesområden,
futuristiska skyskrapor och myll-
rande shoppinggallerior – bland
mycket annat. Vi reser till exempel
genom sagolika bergsområden
som måste vara Japans mest väl-
bevarade hemlighet. Följ med till
Soluppgångens Rike!*



JAPANSKA JUVELER

Dag 1. Resa till Japan

Flyg till Osaka. Måltiderna ingår ombord på långflygningen.

Dag 2. Osaka

Ankomst till Osaka. Vi tar en promenad längst gågata **Dotonbori** i den livliga stadsdelen Nanba där mycket av stadens shopping- och nöjesutbud finns koncentrerat. Övernattning i Osaka.

Dag 3. Osaka – Hiroshima

Vi besöker Osaka slott med anor från 1500-talet. Slottet är stadens mest berömda sevärdhet och är särskilt vackert när körsbärsblommorna står i full blom men är likvärt värt ett besök året runt. Därefter Vi lämnar Osaka och åker västerut, mot Hiroshima. På vägen besöker vi **Himejijo**, ett av



Japans absolut vackraste slott. I Hiroshima besöker vi **fredsmuseet**, monumenten i den närliggande fredsparken och **Genbaku Dome** – ruinen av en handels- och industrietställningshall som ligger väldigt nära den plats över vilken atombomben detonerade. Genbaku Dome finns med på Unescos världsarvslista. Övernattning i Hiroshima (Frukost)

Dag 4: Hiroshima – Miyajima - Kyoto

Efter frukost åker vi till den heliga ön **Miyajima** strax utanför Hiroshima. Vi besöker shinto-helgedomen Itsukushima Jinja som vid högvatten ser ut att flyta på vattnet. På eftermiddagen tar vi **Shinkansen** till den gamla kejsarstaden **Kyoto** som var Japans huvudstad under mer än ett årtusende. Övernattning i Kyoto. (Frukost)

Dag 5: Kyoto

Idag besöker vi shinto-helgedomen **Fushimi Inari Taisha** känd för sina rödlackade torii-portaler. En torii symboliserar gränsen mellan denna värld och det gudomliga. På förmiddagen besöker vi även **Sanjusangendo-templet** med världens längsta träbyggnad som rymmer 1001 statyer av barmhärtighetens bodhisattva Kannon. Vi besöker därefter **Kiyomizu-templet** med anor från 700-talet. Detta tempel,



som också finns upptaget på Unescos världsarvslista, är beläget vid slutningarna till Higashiyama i östra Kyoto och är särskilt känt för sin enorma träveranda där pilgrimer en gång i tiden brukade samlas. Vi promenerar sedan i långsam takt längs med Higashiyamas vackra slutningar och följer de små gränderna ned till Yasaka-helgedomen där det berömda geishadistriktet **Gion** ligger. Övernattning i Kyoto. (Frukost)

Dag 6: Kyoto

Hela dagen till egna äventyr för att upptäcka Kyoto på egen hand. Färdledaren ger dig gärna tips på olika sevärdheter. Övernattning i Kyoto. (Frukost)

Dag 7: Kyoto – Kaga

Vi startar dagen med att besöka zentemplet **Ryoanji** med sin berömda stenträdgård. Vi åker sedan till det närbelägna templet **Kinkakuji** (den Gyllene paviljongen), troligtvis Kyotos mest kända tempel. Större delen av Kinkakuji är täckt i bladguld och templets tre våningar har alla sin egen särpräglade arkitektoniska stil. Innan vi lämnar Kyoto passar vi även på att besöka **Nijo-borgen**, uppfört under det tidiga 1600-talet för att fungera som



residens åt shogunen (Japans militärdiktator) vid de tillfällen han besökte Kyoto. Bussfärd mot Kaga på den japanska västkusten. På kvällen bor vi på ett så kallat ryokan, ett slags japanska hotell som oftast erbjuder traditionella bad. Övernattning i Kaga. (Frukost och middag)

Dag 8: Kanazawa – Shirakawago – Takayama

På förmiddagen besöker vi **Kenrokuen**, Japans mest kända och troligtvis vackraste promenadträdgård. Vi fortsätter mot Takayama och stannar till i byn **Shirakawago** i Shokawadalen. Byn finns upptaget på Unescos världsarvslista och ligger i ett av Japans mest isolerade områden. På kvällen kommer vi fram till den lilla staden **Takayama** med sina fantastiskt välbevarade hus från Edo-perioden (1603-1867). Staden är känd för sin utsökta saké, sitt goda biffkött och sina fantastiska festivaler som fyller den annars mycket fridfulla staden med febril aktivitet. Övernattning i Takayama. (Frukost och middag)

Dag 9: Takayama – Matsumoto

Vi startar dagen med att besöka den lokala morgonmarknaden intill den vackra Miyagawafloren som flyter igenom staden. På eftermiddagen beger vi oss mot staden **Matsumoto**. Färden går genom ett område som kallas för "Japans alper" och naturlandskapet utanför bussfönstret är enastående vackert. I Matsumoto besöker vi stadens sevärdhet, ett svart slott som i folkmun därför kallas för "**Kråkslottet**". De som vill kan klättra hela vägen upp till de översta våningarna för att få en fin utsikt över staden. Övernattning i Matsumoto. (Frukost och middag)

Dag 10: Matsumoto – Hakone

På morgonen börjar vi vår färd mot Japans sägenomspunna berg **Fuji**. Med sin höjd på 3 776 meter är det Japans högsta berg och något av en national-symbol. Om vädret tillåter kommer vår buss att nå den femte stationen. Under eftermiddagen åker vi en kort **båttur på kratersjön Ashinoko** och därefter besöka **Owakudani** – "den kokande dalen". På kvällen bor vi på ett så kallat ryokan, ett slags japanska hotell som oftast erbjuder traditionella bad. Övernattning i Hakone. (Frukost och middag)

Dag 11: Kamakura – Yokohama – Tokyo

Under förmiddagen besöker vi den charmiga kuststaden **Kamakura** som från sent 1100-tal till tidigt 1300-tal var Japans politiska maktcentrum. Vi besöker två av stadens främsta sevärdheter som ligger på bekvämt promenadavstånd från varandra. Den över 13 meter höga bronsstatyn **Kamakura Daibutsu** – "Kamakuras Stor-Buddha" har varit stadens stolthet sedan den göts på 1200-talet. Buddhisttemplet **Hasedera** är känt för sin staty av barmhärtighetens boddhisattva Kannon som enligt legenden snidades redan på 700-talet. På vägen till Tokyo stannar vi till i Japans näst folkrikaste stad **Yokohama** där vi besöker en av världens största **Chinatown** och äter en kinesisk lunch. Vi anländer till Tokyo under sen eftermiddag. Sedan gör vi ett kort besök vid det **kejserliga palatset**. Eftersom palatset sällan är öppet för besökare får vi nöja oss med att beskåda det på behörigt avstånd. Övernattning i Tokyo. (Frukost)

Dag 12: Asakusa, Meiji jingu, Harajuku och Shibuya

Under dag 12 och 13 promenerar vi och färdas med Tokyos utmärkta kollektiva färdmedel och får därmed en inblick i Tokyobornas vardag



Efter frukost beger vi oss till distriktet **Asakusa** och templet Sensoji, Tokyos kanske mest berömda buddhisttempel. Vi besöker därefter **Meiji jingu**, en helgedom uppfört till åminnelse av Kejsar Meiji (1852 - 1912) och hans gemål kejsarinnan Shoken (1869-1912). I Japan förknippas Kejsar Meiji med den moderniseringsprocess som inleddes under den senare hälften av 1800-talet. Vi beger oss därefter till det närliggande distriktet **Harajuku** som blivit något av ett centrum för ungdomskultur och mode och åker sedan några hållplatser med Yamanote-linjen till distriktet **Shibuya** som bland annat är känt för sitt enorma övergångsställe framför stationsbyggnaden. (Frukost)

Dag 13: Akihabara, Ueno och Shinjuku
Vi beger oss till elektronikdistriktet **Akihabara** som erbjuder ett stort utbud

av billig elektronik och tax-free varor. Akihabara har även kommit att bli något av ett himmelrike för så kallade otaku. En otaku är en person som hyser ett extremt intresse för till exempel manga (tecknade japanska serier), anime (animerad film) eller datorspel. Vi promenerar härifrån till stadsdelen **Ueno** längs marknadsgatan Ameyoko dori som erbjuder allt från kläder till torkad fisk. Efter lunch i Ueno finns tid att upptäcka stadsdelen på egen hand. Efter att vi möts igen åker vi Tokyos ringlinje Yamanote-linjen till Shinjuku. Här besöker vi **Tokyos stadshus** (Tokyo Metropolitan Government Building). Från skyskrapan får man en storslagen vy över megametropolen Tokyo. Vi går på en stadsvandring i **Shinjuku** och passerar en av världens mest trafikerade stationer – Shinjuku stationen. Varje dag passerar mer än 3,5 miljoner

människor det här trafiknavet. Under rusningstid kan man se en aldrig sinande ström av pendlare på väg till eller ifrån arbetet. Shinjuku med sina höga byggnader, enorma TV-skärmar och neonskyltar är en fantastisk syn! (Frukost)

Dag 14: Tokyo

Hela dagen till egna strövtåg. Fråga gärna reseledaren om utflykts- eller shoppingtips. Sen kväll åker vi till flygplatsen och flyger tillbaka till Skandinavien. (Frukost)

Dag 15: Ankomst till Skandinavien.

Vi anländer till Sverige vid lunchtid. Måltider ingår ombord på långflygningen.

AVRESA	HEMKOMST	AVRESEORT	ORDINARIE PRIS	PRIS MED NORDEA	FLYGBOLAG
2024-03-26	2024-04-09	Stockholm	51 800 kr	48 800 kr	Emirates
2024-03-26	2024-04-09	Köpenhamn/Göteborg	53 800 kr	50 800 kr	SAS/Emirates

Priserna är baserade på kostnader och valutakurser 2023-06-16. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar samt för omkastningar i programmet.

Allt detta ingår i priset:

Flyg till Osaka och hemresa från Tokyo
Alla flygskatter
Snabbtåg Shinkansen Hiroshima - Kyoto
Hotell i delat dubbelrum med frukost
I Kaga/Hakone/Yamanashi bor vi på traditionella japanska värdshus med varma källor
Utflykter enligt program
Måltider enligt program
Engelsktalande lokalguider
Svensktalande reseledare

Kan beställas mot tillägg:

Enkelrum 8 500 kr
Avbeställningsskydd 7 % av resans pris
Reseförsäkring 690 kr

Preliminära flygtider med Emirates:

Stockholm - Dubai 14:30 - 00:10 (6.40 timmar)
Dubai - Osaka 03:05 - 17:05 nästa dag (9.00 timmar)

Tokyo - Dubai 00:05 - 06:20 (11.15 timmar)
Dubai - Stockholm 08:40 - 13:45 (7.05 timmar)

Anslutningsflyg SAS Göteborg/Köpenhamn - Stockholm t/r:
Fråga resebyrån

Mer information och bokning:

www.phoenixtravel.se/nordea
E-post: bokning@phoenixtravel.se
Tel: 031 - 14 77 33

